

The Willow Song

Bij de esdoorn zat de arme
en zuchtte bewogen,
bezing allen de groene treurwilg;
haar hand op haar boezem,
haar hoofd diep gebogen,
zing treurwilg, treurwilg, treurwilg.
De beek stroomde langs haar
en murmelde haar klacht,
zing treurwilg, treurwilg, treurwilg.
Waar haar tranen vielen
werden de stenen zacht;
zing treurwilg, treurwilg, treurwilg.
Zing allemaal, een groene treurwilg
moet mijn bruidskrans zijn.