

O weary night

O weary night

O long and tedious night, long and weary,

Abate thy hours,

Shine, comforts, from the east,

That I may back to Athens, by daylight,

From these that my poor company detest.

And sleep, that sometimes shuts up sorrow's eye,

Steal me awhile from mine own company.

O uitputtende nacht

O uitputtende nacht,

O lange en saaie nacht, lang en uitputtend,

Verminder je uren,

Gloed, geeft troost, uit het oosten,

Opdat ik bij daglicht terug kan gaan naar Athene

Weg van degenen die mijn arm gezelschap verafschuwen

En slaap, die soms het oog van verdriet doet sluiten,

roof me een tijdje weg van mijn eigen gezelschap