

Fancie

Tell me, tell, me, where is Fancie bred,
Or, in the heart or in the head?
How begot, how nourished?
Replie, replie!

It is engendered in the eyes
With gazing fed
And Fancie dies
In the cradle where it lies

Let us all ring Fancie's knell:
I'll begin it:
Ding, dong, bell.

Verlangen

Zeg me, zeg me, waar wordt verlangen geboren,
In het hoofd of in het hart?
Hoe wordt het verwekt, hoe gevoed?
Geef antwoord!

Het wordt verwekt in de ogen,
Gevoed door een blik
En verlangen sterft,
In de wieg waar het ligt.

Laat ons allen haar doodsklok luiden,
Ik begin het:
Ding, dong, bel.