

O Mistress Mine (uit Twelfth Night)

Mijn lief waar ben je? Draal niet langer.

Toef bij je trouwe minnezanger,

hoor zijn zucht, zijn luid geraas.

Vlinder, wil nu niet meer zwerven:

wat zich niet versmelt moet sterven,

dat weet zelfs de grootste dwaas.

Liefde is niet iets voor morgen,

tijd komt er genoeg voor zorgen:

nu is nu, dus pluk de dag.

Wie zal straks de tranen tellen?

Kus me, want de jeugd gaat snel en

daarom, kus me, engel: lach.

vertaling: Gerrit Komrij, 1984