

## Fear No More (Uit Cymbelinus)

Vrees niet meer de zonnekracht  
Of het wilde stormgebruis;  
Hier is nu je taak volbracht,  
Neem je loon en ga naar huis.  
Jeugd noch schoonheid blijft bestaan  
Alles moet tot stof vergaan.  
Vrees niet meer de toorn der heren,  
Geen tiran kan je bereiken;  
Denk niet meer aan brood en kleren,  
Eik en riet zijn nu gelijken.  
Vorst, prelaat en onderdaan,  
Alles moet tot stof vergaan.  
Vrees niet meer de bliksemschicht,  
Of de grimm'ge donderslagen;  
Vrees geen laster of gericht;  
Dit is 't eind van vreugd en plagen.  
Liefde en deugd, 't is alles waan;  
Alles moet tot stof vergaan.  
Geen toovenaar dere je!  
Geen heks bezwere je!  
Geen spookgeest plage je!  
Geen kwaad belage je!  
Rust in vrede, ongedeerd;  
En je tombe zij geëerd.

(Vertaald door Willy Courteaux)

