

Poulenc

La blanche neige

De engelen in de hemel

De een is als officier gekleed

De ander is als kok gekleed

En de anderen zingen.

Mooie officier in hemelkleur

De zoete lente speldt je lang na kerst

Een fraaie zonnemedaille op.

De kok plukt de ganzen.

Kijk daar valt de sneeuw

En waarom nu, heb ik

Mijn lief niet in mijn armen.